

1. Eerste Sweelinckstraat 13 Café Mansro

Op nummer 13 zit Café Mansro. De straatnaam is afwijkend in deze buurt. Deze refereren allemaal aan kunstschilders, de naamgever van deze straat is echter componist, organist Jan Pieterszoon Sweelinck.

Aan de Eerste Sweelinckstraat zijn voornamelijk winkels, woningen en horecabedrijven gevestigd. Opvallend is dat aan diezelfde straat drie scholen stonden, die allen hun hoofdadres aan een andere straat hadden:

- de kruising met de Gerard Doustraat was een meisjesschool (Sweelinckschool) met de ingang op Gerard Doustraat 220, in 2015 een tandtechnisch centrum
- de kruising met de Albert Cuypstraat was een gemengde lagere school met de ingang op de Albert Cuypstraat 241, in 2015 de boksschool
- de kruising met de Govert Flinckstraat was eveneens een lagere school met de hoofdingang op Govert Flinckstraat 286, aan de Eerste Sweelinckstraat is wel een ingang, in 2015 een gebedsruimte.

Andere opvallende zaken in de straat:

- Eerste Sweelinckstraat 10, voormalig badhuis, thans appartementen en horecagelegenheid;
- ijssalon Peppino van de familie Tofani, beroemd in de jaren zestig tot negentig in de 20e eeuw, niemand zag echter voortzetting/overname van het bedrijf zitten, de winkel sloot. Vlak daarna opende verderop in de straat een nieuwe ijssalon. Bron: Wikipedia

Op nummer 13 zit het Surinaams Café Mansro. De eigenaar van deze zaak zit vanaf het begin in het bestuur van de Stichting Dialoog in Actie. Hij zet zich in voor de verbinding tussen alle Amsterdammers, van welke culturele afkomst dan ook. Tevens zet hij zich in voor de herdenking van het slavernijverleden en het vieren van de bevrijding: Keti Koti. Hij wil dat alle Amsterdammers hier aan meedoen. U bent altijd welkom bij hem en om binnen of op het terras iets te drinken!



Café Mansro en Keti Koti in de Pijp



Eerste Sweelinckstraat 11-21 in 1991