

Van Woustraat 149 Koco

'Koco' was de naam van een ijssalon in de Van Woustraat en van een in de Rijnstraat, gedreven door twee Duits-Joodse emigranten, de heren Cahn en Kohn, beide druk bezocht door Joden en niet-Joden en mikpunt van de Nazi's in deze buurt. Enige geregelde klanten kwamen nu tot het besluit, een afweerploeg te vormen; de Duitse Joden daaronder, beter bekend met de Duitse mentaliteit, bleven afzijdig. Men organiseerde zich, schafte zich zaklantaarns en wapens (bektelede gaspijpjes met riempjes) aan, van elders kreeg men hulp. De eigenaar van de zaak in de Van Woustraat liet een speciaal voor dit doel gemaakte metalen fles van 50 cm lengte in zijn zaak aanbrengen, gevuld met ammoniakgas, om dit op eventuele aanvallers te kunnen richten, wanneer zij bij hem binnendrongen. Het liep allemaal goed, het liep te goed. Enige kleine successen op verspreid optredende Nederlandse Nazi's vergrootten het zelfvertrouwen in zulk een mate, dat men alle geheimhouding ging verwaarlozen; voor vele jeugdige deelnemers werd het een Wild-West-avontuur, opwindend en gezellig.

Toen op 19 februari een patrouille Grüne Polizei, min of meer toevallig in die buurt opererend, de ijssalon Van Woustraat wilde binnendringen, werd zij door de bijtende vloeistof bespoten; zij losten schoten en wisten Cahn, Kohn en enkele bij deze affaire betrokken Joden te arresteren. Ernst Cahn, een man van ruim 51 jaar, werd op 3 maart 1941 door een vuurpeloton doodgeschoten, nadat hij, zelfs na ernstige martelingen tijdens zijn verhoor, geweigerd had de naam te verraden van de monteur, die de installatie had bevestigd. De eerste, die in ons land voor een vuurpeloton stond, was een Joodse vluchteling uit Duitsland.

[\(bron 2\)](#)

Tekst plakette aan het pand:

*HIER WAS GEVESTIGD IJSSALON KOCO
EIGENAREN WAREN DE DUIJS-JOODSE VLUCHTELINGEN E. CAHN EN
A. KOHN. ZIJ VORMDEN SAMEN MET VASTE BEZOEKERS DE KNOKPLOEG DIE ZICH OP 19 FEBRUARI
1941 DAADWERKELIJK HEEFT VERZET TEGEN DE DUITSE BEZETTER. CAHN WERD DAAROP
GEARRESTEERD EN ALS EERSTE IN NEDERLAND
TERECHTGESTELD. DEZE GEBEURTENIS WERD GEVOLGD DOOR GROTE RAZZIA'S OP 22 EN 23
FEBRUARI ONDER JOODSE AMSTERDAMMERS. DEZE WAREN MEDE DE
AANLEIDING VOOR DE FEBRUARISTAKING DIE OP 25 FEBRUARI 1941 UITBRAK, ALS MASSAAL
PROTEST TEGEN DE JODENVERVOLGING.*

GEDENK DE STRIJD TEGEN HET NAZISME EN FASCISME

<http://geheugenvanplanzuid.nl/archief/tijdtijn/koco.htm>

Zie ook: <https://duitsverzet.wordpress.com/duits-verzet-en-nederland/korte-biografieen/het-verhaal-van-ernst-cahn-1889-1941-en-alfred-kohn-1890-1945/>



Onthulling gedenksteen bij vroegere ijssalon KOCO (nu de Linde) ter gelegenheid van herdenking Februaristaking, bron beeldbank gemeentearchief



Ernst Cahn

