

## **Synagoge Gerard Doustraat 238**

**De Synagoge in de Gerard Doustraat is een van de oudste -nog actieve- Asjkenazische sjoels in Amsterdam. De sjoel werd in 1892 door de vereniging "Hulpe Israëls / Tesjoengat Israel" gebouwd en neemt een eigen plaats in binnen de Orthodox-Joodse Gemeenschap van Amsterdam.**

Tegen het eind van de 19e eeuw vestigden de eerste Joden zich in de Pijp, toen een van de nieuwere buurten van Amsterdam. In 1886 stichtten deze Joden de vereniging "Hulpe Israëls". In 1892 bouwde deze vereniging haar eigen synagoge in de Gerard Doustraat 238.

Tot de Tweede Wereldoorlog bloeide de synagoge in de Gerard Doustraat. Het was een plaats waar intellectuelen, rabbijnen en werklieden gezamenlijk hun gebeden uitspraken. Dagelijks gehouden diensten werden goed bezocht en de vereniging zorgde actief voor studieprogramma's voor de leden. Tot de Tweede Wereldoorlog bloeide de synagoge in de Gerard Doustraat. Het was een plaats waar intellectuelen, rabbijnen en werklieden gezamenlijk hun gebeden uitspraken. Dagelijks gehouden diensten werden goed bezocht en de vereniging zorgde actief voor studieprogramma's voor de leden.

Op Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar) 1943 werd de laatste dienst tijdens de oorlogsjaren gehouden. Doordat de synagoge ingeklemd stond tussen twee rijtjeshuizen in de smalle Gerard Doustraat, werd ze niet door de Duitsers opgemerkt. Dankzij de oplettendheid van de burens overleefde het gebouw de oorlog. De eerste dienst in Nederland na de Tweede Wereldoorlog werd in de synagoge in de Gerard Doustraat gehouden op de tweede sjabbatochtend na 5 mei 1945. Het was op dat moment de enige Asjkenazische synagoge in Amsterdam die gebruikt kon worden.

### **Heden**

Tegenwoordig neemt de Gerard Dou Synagoge, de oudste Asjkenazische synagoge in Amsterdam die nog altijd in gebruik is, een eigen plaats in binnen de Joodse Gemeente Amsterdam. Op sjabbat en tijdens de feestdagen worden er diensten gehouden en de sjoel heeft zijn eigen rabbijn en voorzanger.

De traditioneel Nederlands-Joodse melodieën en rituelen, het prachtige, recentelijk gerestaureerde interieur en de gezellige sfeer zorgen ervoor dat de diensten in de Gerard Doustraatsjoel zeer bijzonder zijn. Vele verschillende bezoekers komen van heinde en verre, omdat ze zich er zo thuis voelen. Nieuwe bezoekers worden altijd warm welkom geheten en door deze buitengewone hartelijkheid voelen ook veel jonge mensen zich tot de sjoel aangetrokken. De synagoge telt slechts weinig leden, waardoor ieder afzonderlijke deelnemer belangrijk is voor het voorspoedig voortbestaan van de sjoel.

Bron: <http://www.gerarddou.org/about/>



Interieur



Vrouwengallerij