

Weesperzijde 74-78 Nu Moskee Al Kabir

Het huidige moskeecomplex uit zes huizen, die als drie eenheden zijn gebouwd tussen 1880 en 1890. Nieuwbouw is alleen nummer 74: het meest linkse poortje en de twee verdiepingen erboven. In het oude smalle pandje hier was in de jaren dertig nog een sigarenzaak gevestigd en twintig jaar later een leesbibliotheekje.

Rechts ernaast zien we drie gelijkvormige brede huizen met evenzovele dakkapellen: de nummers 75, 76 en 77. Op nummer 76 verkocht in de jaren dertig G. Van der Moolen "schoenen voor gevoelige voeten". In het fraaie dubbelpand 78-78A, met twee rijkversierde dakkapellen, vond men toen de boekbinderij R.Kusters & Zonen. Na de oorlog gingen de zaken zo goed dat het bedrijf de buurpanden links kon annexeren. Die moesten wel opnieuw onderheid worden om de zware bind- en snijmachines te kunnen dragen. Bij buurman A.B. Millord van nummer 73 werden ze toen wel dol van het lawaai en Kusters was ondernemer genoeg om vrijwillig de tussenmuren te isoleren.

Op nummer 75 (waar nu een bord van Stichting De Moskee uithangt) reden de vrachtwagens achteruit de groter garagedeuren in, om volgeladen met *Libelles* en *Donald Ducks* weer de Weesperzijde op te draaien. Maar (zo denkt Millord) Kusters was te afhankelijk van uitgever De Geïllustreerde Pers. Toen deze uitgeverij zelf ging binden, was dat voor Kusters een klap en in de jaren zestig verhuisde de binderij naar een voordeliger plek in Duivendrecht. Het hele complex werd nu betrokken door autoverkoper Heilbron (dealer van Triumph en Dodge), rond 1970 opgevolgd door Mitsubishi- en Audi-dealer De Jong.

Tekst: Annegriet Wietsma

Bron: <http://www.onsamsterdam.nl/component/content/article/15-dossiers/131-fluisterende-muren-weesperzijde-74-78a>



