

## 1. Sint Willibrordusstraat 19

Nu Moskee Arrahman voormalig Sint Willibrordushuis. Gebouw behorende bij de Sint Willibrorduskerk buiten de Veste.

Het Willibrorduspatronaat, een gebouw van de parochie van de Heilige Willibrordus buiten de Veste. Een patronaat van een katholieke gemeente was aanvankelijk een zondagsschool, maar kreeg geleidelijk ook culturele functies.

In het gebouw was plek voor een gymnastiekzaal, een grote recreatiezaal, een tekenzaal en enkele vergaderzalen.

Het gebouw is nu een Marokkaanse moskee, de Arrahman-moskee. "ar-Rahman", de Meest Barmhartige, is een van de Arabische godsnamen. (Bron [https://020apps.nl/1850-1940/Sint\\_Willibrordusstraat/Willibrordushuis](https://020apps.nl/1850-1940/Sint_Willibrordusstraat/Willibrordushuis))

De **Sint-Willibrordus(kerk) buiten de Veste** was een rooms-katholieke parochiekerk in Amsterdam, gelegen op de hoek van Amsteldijk en Ceintuurbaan in De Pijp, stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid. Het was de grootste kerk van architect Pierre Cuypers. De kerk is gebruikt van 1873 tot 1966 en werd daarna gesloopt. De parochie verhuisde naar een gebouw dat nu bekendstaat als Casa Migrante (zie nummer 9).

### Ontstaan

In bronnen uit de zeventiende eeuw wordt al melding gemaakt van een Sint-Willibrordusparochie, waarvan een groot stuk van Nieuwer-Amstel deel uitmaakt. Deze parochie had een schuilkerkje op het Kuiperspad (tegenwoordig Kuipersstraat). Later kwam er een hulpkerk op het Hoedemakerspad (tegenwoordig Van Ostadestraat).

Daar in de negentiende eeuw De Pijp werd volgebouwd en het bovendien mogelijk werd om zichtbare katholieke kerken te bouwen, ging men over tot de bouw van een enorme kerk. De drijvende kracht was pastoor Wubbe, die P.J.H. Cuypers als architect aantrok. Met de bouw werd begonnen in 1871. In 1873 kon men het eerste gedeelte van de kerk in gebruik nemen. Het duurde tot 1899 voordat de kerk klaar was, zij het nog zonder koepel. Deze kwam pas gereed in 1924. Oorspronkelijk was de kerk trouwens met een krans van zes torens gedacht, maar wegens geldtekort kon dit niet gerealiseerd worden. Door het niet realiseren van de bouw van vier torens om de koepel moest de tegendruk inwendig opgevangen worden door vier onsierlijke stalen balken.

De kerk werd "Sint-Willibrordus buiten de Veste" genoemd ter onderscheiding van de "Willibrordus binnen de Veste", die beter bekend is als De Duif.

### Afbraak



De afbraak van Sint-Willibrorduskerk buiten de Veste (1970)

In 1966 moest de kerk wegens bouwvalligheid gesloopt worden. In 1971 was de sloop gereed. Op de plaats waar de kerk stond, vindt men tegenwoordig de het Amstelhuis Amsteldijk, oorspronkelijk Tabitha geheten, woningen voor ouderen en een groot plein met sport- en spelvoorzieningen.

De parochie van Sint-Willibrordus buiten de Veste betrok een nieuw kerkgebouw in de Van Ostadestraat (270), maar fuseerde uiteindelijk met de parochie van Onze-Lieve-Vrouwe Koningin van de Vrede in de Vredeskerk. Het gebouw aan de Van Ostadestraat staat tegenwoordig bekend als Casa Migrante, een buurtcentrum voor Spaanstalige migranten.

Bron: Wikipedia

Meer informatie: <https://archieff.amsterdam/inventarissen/printversie/435.nl.pdf>



Sint Willibrodusstraat 1971

