

## Van Ostadestraat 268 Casa Migrante

Het gebouw verrees eind jaren zestig in de Van Ostadestraat (268-272) op de hoek van de Hendrick de Keijserstraat op het terrein van een tuin van een zusterorde aan beide straten. De kerk zonder toren zou de functie van de Sint-Willibrorduskerk buiten de Veste over moeten nemen, die kerk ging in die jaren gesloopt worden. De nieuwe kerk werd een stuk kleiner (900 stoelen tegenover 2000 in de oude kerk). Architect van de nieuwbouw was Joop van Stigt, die met dit pand zijn intrede deed in architectonisch Amsterdam. Het gebouw laat een combinatie van kaal beton, stalen roosters en draadglas zien in structuralistische bouwstijl, midden in een wijk met eclectische stijlen. Bovendien zijn de huizen hier relatief klein en smal, terwijl het gebouw er pompeus uitziet. Bij de opening werd het nog gekenschetst als "verguld stukje van de ellendige Van Ostadestraat", een straat die toen verloederd was. Echter het gebouw bleek onpraktisch als kerk, het kerkbestuur wilde er al in 1973 van af. Het gebouw werd toen voor allerlei doeleinden gebruikt, waarbij men steeds struikelde over de onpraktische ligging, onpraktische indeling en het feit dat het gebouw slecht geïsoleerd is (het zou niet warm te krijgen zijn).

Het gebouw was enige tijd (1994-2008) in gebruik was van All Saint's Church, een missionair project voor Afrikaanse immigranten. Nu is het een centrum voor spaanstalige migranten: Casa Migrante

Het gebouw is in eigendom bij het Bisdom Haarlem-Amsterdam, die het vanaf 2010 probeert te verkopen. Dat is lastig geworden want de Gemeente Amsterdam heeft het in 2014 via procedures die tot de Raad van State liepen tot gemeentelijk monument verklaard

Bron Wikipedia

Begin zeventiger jaren bood pastor Backx de crypte aan de voorzitter van Moskee Al Kabir. Deze moskee werd zo de eerste moskee in Amsterdam.





Moskee Al Kabir in Willibrodus