

2024

Goede Gesprekken Verbinden



Jaarverslag 2024 – Goede Gesprekken verbinden

Voorwoord

2024 was een jaar van transformatie en groei voor Dialoog in Actie. Dit jaar markeerde een bijzonder moment voor onze organisatie: Hans Zuiver nam afscheid van zijn rol als voorzitter en droeg de voorzittershamer over aan Cynthia Grootfaam, een oudgediende van Dialoog in Actie met een frisse open blik. Met haar ervaring, enthousiasme en vernieuwende visie zal zij de stichting verder trekken en biedt ze ons nieuwe energie om onze missie samen voort te zetten en uit te breiden.

Daarnaast namen we afscheid van onze coördinator Christine de Pee en van bestuurslid Paul Basset, die beiden jarenlang een cruciale rol hebben gespeeld in onze missie.

2024 was verder een jaar waarin we nieuwe mijlpalen bereikten. We kregen te horen dat stadsdeel Amsterdam Zuid ons vanaf 2025 voor zes jaar gaat subsidiëren, een prachtig bewijs van het vertrouwen in ons werk. Ook hebben we 24 dialogen en twee extra activiteiten georganiseerd, waarin we de verbinding tussen buurtbewoners versterkten, problemen bespreekbaar maakten en ons actief inzetten tegen radicalisering en discriminatie.

Naast deze veranderingen hebben we onze organisatie verder geoptimaliseerd. We ontwikkelden een nieuwe organisatievorm, waarin onze dialogen nu op vrijwillige basis worden georganiseerd door teams van deskundige dialoogcoördinatoren, ondersteund door een algemeen coördinator, een communicatiecoördinator en onze gespreksleiders. Deze aanpak vergroot onze impact en maakt het mogelijk om een grotere variëteit aan dialogen aan te bieden, die nog beter is afgestemd op de behoeften van de samenleving.

Met deze nieuwe structuur en onze voortdurende inzet willen we nog meer mensen met elkaar verbinden, de emancipatie van bewoners bevorderen en bijdragen aan een samenleving waar respect en begrip voor elkaar centraal staan. We zijn er trots op wat we tot nu toe hebben bereikt, maar we weten dat de reis nog lang niet ten einde is. We kijken ernaar uit om in 2025 verder te bouwen aan een inclusieve en sterke samenleving, samen met onze partners en deelnemers.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,

Cynthia Grootfaam

Voorzitter

www.dialooginactie.nl

Dit jaar organiseerden we 24 dialogen en twee extra activiteiten, waarin we de verbinding tussen buurtbewoners versterkten, problemen bespreekbaar maakten en ons actief inzetten tegen radicalisering en discriminatie.

In de navolgende pagina's treft u een korte impressie van elke dialoog met een link naar een uitgebreide beschrijving ervan op onze website. Aan het eind van dit jaarverslag kunt u lezen op welke locaties we onze dialogen hielden, hoeveel mensen er gemiddeld aan deelnamen, hoe we onze financiën besteedden en wat onze plannen voor de toekomst zijn.

| Dialogen | Pg |
|--|-----------|
| 1. 6 maart 2024 - Trots op mijn moedige keuze als vrouw (zuid) | 3 |
| 2. 20 maart 2024 - Vertrouwen in de overheid (zuid) | |
| 3. 16 mei 2024 - Populisme en polarisatie (zuid) | |
| 4. 19 mei 2024 – Ontrafelen van taboes, dialoog in het Plein Theater (oost) | 4 |
| 5. 28 mei 2024 - Hoe bespreek je eenzaamheid (Eenzaamheid Spuk Gala Subsidie) | |
| 6. 9 juni 2024 Theaterdialoog Fri Yeye in Pleintheater (oost) | 5 |
| 7. 26 juni 2024 Ketī Kotī dialoog in Oba Roelof Hart (zuid) | 6 |
| 8. 16 augustus 2024 – napraten in de Willem de Zwijgerkerk (zuid) | |
| 9. 17 september 2024 – Vredesdialoog in de Muiderkerk (oost) | |
| 10. 23 en 25 september 2024 - Slavernijsporen langs Amsterdamse grachten, twee bootdialogen (zuid) | |
| 11. 27 september 2024 - Met Anansi de Spin in Dialoog (zuid) | 7 |
| 12. 4 oktober 2024 - Stambomen en familienamen (zuid) | |
| 13. 11 oktober 2024 - Onze koloniale erfenis, dialoog na bezoek tentoonstelling (zuid) | 8 |
| 14. 29 oktober 2024 - Samen praten over samen wonen in de Pijp (zuid) | |
| 15. 20 november 2024 - Dialoog over Israël, Gaza en Palestina (zuid) | |
| 16. 23 november 2024 - Muziektheater en dialoog 'De Grens' in de Muiderkerk (oost) | 9 |
| 17. 29 november 2024 – Praten over Verbinding in Huize Lydia (zuid) | |
| 18. 10 december 2024 – “Beter met je burens”: dialoog in De Hallen (west) | 10 |
| 19. 18 december 2024 - Dialoog over de njai, voormoeder van de Indische familie (zuid) | |
| 20. Vijf wandeldialogen georganiseerd (zuid) | 11 |
| Overige activiteiten | |
| 21. Indische sporen naar de toekomst afgerond (2021-2024) (VWS) | 11 |
| 22. Trainings- en ontmoetingsavonden (zuid) | 12 |
| Locaties, partners, aantal deelnemers en toekomstplannen | 13 |
| Jaarrekening Dialoog in Actie 2024 | 14 |

Goede Gesprekken Verbinden

1. 6 maart 2024 - Trots op mijn moedige keuze als vrouw (zuid)

Woensdagavond 6 maart spraken we in de Oranjekerk aan vier dialoogtafels over de moedige keuzes die we in ons leven genomen hebben. Latifa van Blijde Buren en Stichting Thuis opende de avond en vertelde over haar keuze. Vervolgens spraken we met elkaar over onze grote voorbeelden, over hoe de genomen keuzes onze levens hadden beïnvloed, over onze dromen en hoe we die hoopten vorm te geven.

<https://www.dialooginactie.nl/project/impressie-trots-op-mijn-moedige-keuze-als-vrouw/>



2. 20 maart 2024 - Vertrouwen in de overheid (zuid)

Hoe is de stand van zaken en hoe kunnen we ons vertrouwen in de overheid vergroten? In Huis van de Wijk de Pijp trapte stadsdeelbestuurder Flora Breemer de dialoogavond van Dialoog in Actie af met een verhaal over wat haar die dag overkwam toen een mede-Amsterdammer haar hulp nodig had nadat hij gestruikeld was. ‘Behalve meer vertrouwen in de overheid zouden we ook meer kunnen vertrouwen op elkaar’ gaf Flora de dialoogtafels mee. Voor vertrouwen in de overheid is het heel belangrijk dat die overheid zorgt voor bestaanszekerheid. Want als je dat als overheid van een welvarend land niet voor iedereen weet te regelen, dan verlies je gewoon je geloofwaardigheid, was een opmerking aan een van de tafels. De overheid zou beter moeten leren luisteren naar al haar burgers, en goed en makkelijk bereikbaar zijn, is daarvoor de allereerste voorwaarde. Voor een volledig verslag van deze boeiende avond klik op deze link.

<https://www.dialooginactie.nl/project/terugblik-vertrouwen-in-de-overheid/>

3. 16 mei 2024 - Populisme en polarisatie (zuid)

Donderdagavond 16 mei. Huub Buijsen, auteur van het boek “De verborgen psychologie achter populisme” was uitgenodigd om de dialoog te openen. Er waren ongeveer 20 mensen aanwezig. Met een heldere uiteenzetting van de psychologie achter populisme, trapte Huub de avond af. Hij benadrukte dat populisme meer verborgen is dan men weet. Zo zullen politici niet snel van zichzelf zeggen dat ze populist zijn. Hierdoor is het lastig om populisme te herkennen. Huub gaf ons daarom handvatten om populist te herkennen. Hij

ging ook dieper in op de onbewuste processen in ons brein die ons vatbaar maken voor populistische boodschappen. Hij legde bijvoorbeeld uit hoe ons oerbrein ons gevoelig maakt voor discriminatie en hoe we onbewust onze vooroordelen projecteren op anderen. Na de inleiding van Huub ontstond er een boeiend gesprek over hoe we populisme kunnen herkennen en hoe we bruggen kunnen bouwen in een gepolariseerde samenleving. Door bewustwording, verbinding en kritisch denken kunnen we bouwen aan een democratische samenleving, waarin ruimte is voor verschillende visies en meningen.

<https://www.dialoginactie.nl/project/terugblik-populisme-en-polarisatie/>



4. 19 mei 2024 – Ontrafelen van taboes, dialoog in het Plein Theater (oost)

Op 19 mei organiseerden Gerda van 't Hoff en Paul van der Plas in het Plein Theater een PleinTafel gewijd aan het bespreken en ontrafelen van taboes. De middag begon met een work in progress presentatie door Amina Meliani van haar solo voorstelling 'Houria' ('Vrijheid' in het Arabisch). De voorstelling gaat over een tussenwereld, een zoektocht waarin zij zichzelf kan zijn en waar ze in gesprek gaat met haar overleden vader. Amina vertelt over wat nooit is besproken. Na de presentatie werden aanwezigen uitgenodigd om in een dialooggesprek met elkaar te praten over hun persoonlijke ervaringen en inzichten te bieden in hoe taboes hun leven hebben beïnvloed. Na de dialoogtafel was er de kans om te genieten van de Marokkaanse keuken, gekookt door Peggy Burke.

5. 28 mei 2024 - Hoe bespreek je eenzaamheid (Eenzaamheid Spuk Gala Subsidie)

Na afloop van de buurtmaaltijd op dinsdagavond 28 mei in de Oranjekerk organiseerde Dialoog in Actie de dialoog "Hoe bespreek je eenzaamheid".

De avond begon met een inleiding over zes verschillende vormen van eenzaamheid: emotioneel, sociaal, cultureel, intellectueel, psychologisch en existentieel. Vervolgens gingen de gesprekken aan vier dialoogtafels over de vraag hoe je eenzaamheid bespreekbaar kunt maken. Kwetsbaarheid, oftewel de moed om je gevoelens te delen met anderen, werd gezien als een sleutel. Sommigen ervoeren eenzaamheid als een blokkade die de mogelijkheid om echte connectie te maken, in de weg staat. Anderen worstelden met het gevoel geïsoleerd te zijn in een drukke wereld. Culturele eenzaamheid bleek een herkenbaar thema. Zo vertelde iemand hoe ze zich na haar komst uit Suriname zonder haar familie in Nederland jarenlang eenzaam had gevoeld. Pas toen ze zelf een gezin kreeg, veranderde dat. Als manieren om met eenzaamheid om te gaan noemden aanwezigen: eerlijk zijn tegenover jezelf en anderen,

je passie vinden in muziek, sport of andere activiteiten, of troost zoeken in de natuur, of in gebed en meditatie.



<https://www.dialoginactie.nl/project/hoe-bespreek-je-eenzaamheid/>

6. 9 juni 2024 Theaterdialog Fri Yeye in Pleintheater (oost)

Na afloop van de voorstelling Fri Yeye van regisseur Careline Peerwijk organiseerden Gerda van 't Hoff, Paul van der Plas en Cynthia Grootfaam in het Pleintheater een dialoog over de verschillende houdingen van drie generaties tegenover de 'viering' van Keti Koti. Elke generatie heeft zijn eigen omgang met het verleden. De eerste generatie houdt de herinnering graag levend, de tweede zwijgt liever over het verleden en de derde generatie wil weten wat er vroeger gebeurd is. Aan de drie dialoogtafels na afloop gingen de gesprekken over identiteit, over er mogen zijn, over een pijnlijke geschiedenis met pijnlijke sporen in het heden. Iedereen was het erover eens dat we over het verleden moeten blijven praten. Alleen door een gedeeld verleden werkelijk te delen, met respect en in onderling vertrouwen, kunnen we helen en werken aan een gezamenlijke toekomst.

<https://www.dialoginactie.nl/project/dialoog-in-actie-bij-het-plein-theater-in-amsterdam-oost/>



7. 26 juni 2024 Keti Koti dialoog in Oba Roelof Hart (zuid)

De Keti Koti dialoog ter nagedachtenis van de afschaffing van de slavernij organiseerden Hans Zuiver en Cynthia Grootfaam dit jaar samen met de OBA Roelofhartplein. Het thema was: “koloniaal verleden, een gedeeld verleden of niet?” We onderzochten welke verantwoordelijkheid we hebben tegenover ons verleden. Wat dragen we van ons verleden mee en wat willen we behouden of loslaten? De avond begon met een inleiding over het slavernijverleden. Iwan, de kok, serveerde een heerlijke Heri Heri maaltijd. Geïnspireerd door de podcast “De plantage van onze voorouders” vertelden Beertje de Savornin Lohman en haar vader over hun zoektocht naar het koloniale verleden van hun voorvader Maurits de Savornin Lohman, die van 1889 tot 1891 gouverneur was van Suriname. Aan zes dialoogtafels spraken we over onze eigen zoektochten naar ons achtergronden. De avond eindigde met reflecties van de deelnemers. Mensen bleken te hebben ervaren dat als ze vanuit kwetsbaarheid hun verhaal vertelden, muren afgebroken konden worden en ze minder op hun hoede hoefden te zijn.

<https://www.dialooginactie.nl/project/terugblik-kei-koti-dialoog/>

8. 16 augustus 2024 – napraten in de Willem de Zwijgerkerk (zuid)

Sinds enkele jaren organiseert de stichting Dekoloniale Herdenking Indonesië Nederland ieder jaar op 16 augustus een bijeenkomst bij het Indië-Nederland Monument. Dit jaar bood Dialoog in Actie aan om na afloop koffie en thee te schenken in de Willem de Zwijgerkerk om iedereen de gelegenheid te geven na de herdenking nog wat na te praten. Dat daar behoefte aan was, werd al snel duidelijk. De opkomst was overweldigend, de kannen koffie en thee waren niet aan te slepen en de spekkoeke en andere versnaperingen snel op.

9. 17 september 2024 – Vredesdialoog in de Muiderkerk (oost)

Dinsdagavond 17 september organiseerden Dialoog in Actie, Breed Interreligieus Overleg Oost en de Muiderkerk een Vredesdialoog in het kader van de PAX Vredesweek 2024. Filosoof Martijntje Smits en islamkenner Aissa Zanden hielden beiden een inleiding, die uitmondde in een vraag voor een korte dialoog. Martijntje Smits belicht vraagstukken van oorlog en vrede vanuit drie perspectieven: het pacifistische, het moralistische en het strategisch empathische perspectief. Aissa Zanden sprak over vrede vanuit het islamitische perspectief. Ongeveer 70 mensen met zeer uiteenlopende achtergronden namen deel aan de gesprekken. We kwamen tot de conclusie dat we allemaal een rol kunnen spelen in het bevorderen van een op vrede gerichte dialoog.

<https://www.dialooginactie.nl/project/terugblik-vredesdialoog-een-berg-bestaat-uit-veel-kleine-steentjes/>

10. 23 en 25 september 2024 - Slavernijsporen langs Amsterdamse grachten, twee bootdialogen (zuid)

Op maandag 23 en woensdag 25 september 2024 voeren we door de Amsterdamse grachten op zoek naar sporen van ons koloniaal verleden. Op zeer boeiende wijze vertelde gids Emilio over de geschiedenis van de panden op de kades. Velen waren eigendom van families die suikerplantages in Suriname bezaten. Onderweg gingen de gesprekken over identiteit, autonomie en vrijheid. Vrouwen van 65-75 jaar vertelden dat ze vroeger leerden zich te schamen voor het verleden, zich te schamen voor het zwart zijn. Onder Surinamers werd gezegd: “Ik kom niet van slaven af, dat was bij ons niet”. Of: “Ik ben misschien wel zwart, maar mijn familie is veel lichter”. We zijn er nog niet, maar laten we proberen deze manieren

van denken te doorbreken, concludeerde iedereen aan het eind van de boottocht. Laten we trots zijn op onszelf.

<https://www.dialoginactie.nl/project/terugblik-bootdialogen-over-slavernijsporen-aan-de-grachten/>

11. 27 september 2024 - Met Anansi de Spin in Dialoog (zuid)

Het was een bijzondere avond, 27 september in de Oranjekerk, met het verhaal van Anansi de Spin door een andere bril bekeken. Wie ben ik, wie zijn wij? Van wie is het Anansi-verhaal? Na een optreden van het duo Chibudike voerden we over deze vragen aan drie tafels een dialoog. Aan de ene tafel was Anansi een spin die in het oor van de tijger kroop om daar de plannen van de vijand te kunnen afluisteren. Het gesprek ging over hoe verraad onderling wantrouwen kan voeden. En hoe je elkaars vertrouwen weer kunt terugwinnen. Aan een andere tafel ging het gesprek over de helden uit onze jeugd. Met zijn allen concludeerden we dat we nog altijd behoefte hebben aan een Anansi de Spin. Iemand die op zoek gaat naar oplossingen, iemand die er voor een ander is, naar een ander omkijkt, iemand die met zijn grapjes en ondeugendheden ons even weer duidelijk maakt wat eigenlijk écht belangrijk is in het leven.

<https://www.dialoginactie.nl/project/terugblik-tori-neti-met-anansi-verhalen/>



12. 4 oktober 2024 - Stambomen en familienamen (zuid)

Vrijdagmiddag 4 oktober 2024 kreeg Dialoog in Actie de kans om in de Basel van het Stadsarchief Amsterdam een dialoog te organiseren over stamboomonderzoek. Allereerst bezochten we met zijn allen de fototentoonstelling "Al die Amsterdamse mensen" van foto's van tientallen fotografen gemaakt in de periode 1970 en 1990 in Amsterdam. Vervolgens gaf stadsarchief-medewerker Harmen Snel een lezing over hoe Surinaamse achternamen ontstaan zijn. Daarna deden Guillaumine en Maureen Nelom uit de doeken hoe zijzelf onderzoek hadden gedaan naar de roots van de familie Nelom. Ze legden uit hoe je een stamboom samenstelt en hoe je van wat je gevonden hebt, een boek kunt maken. Hun belangrijkste tips: doe samen met iemand anders onderzoek en praat met zoveel mogelijk familieleden over wat zij nog weten. Stel desnoods een standaard vragenlijst op. Al snel werd duidelijk dat de middag veel te kort was. Te kort om alle vragen beantwoord te krijgen, te kort om met elkaar te praten over alles wat we allemaal al ontdekt hebben. Over hoeveel

kracht, rust en inzichten dat ons heeft gegeven. En wat voor wonderlijke ervaringen dat opleverde. De honger naar kennis over onze achtergronden is groot. Dialoogcoördinator Cynthia Grootfaam plande daarom een vervolgbijeenkomst op 22 november 2024 in Huize Lydia.

<https://www.dialooginactie.nl/project/terugblik-dialoog-over-stambomen-en-herkomst-surinaamse-familienamen/>

13. 11 oktober 2024 - Onze koloniale erfenis, dialoog na bezoek tentoonstelling (zuid)

Deze vrijdagmiddag bezochten we in het Wereldmuseum de tentoonstelling "Onze koloniale erfenis" over hoe kolonialisme de wereld van nu mede heeft gevormd, en hoe mensen kolonialisme doorstonden. We zagen hoe mensen probeerden hun eigen levens te creëren, hoe ze in opstand kwamen en in de meest zware tijden de baas probeerden te blijven over hun eigen leven. Hoe is dat vandaag de dag?, vroegen we ons af tijdens de dialoog na het bezoek aan de tentoonstelling. Hoe houden wij ons staande in een maatschappij die volgens deelnemers vooral door de beeldvorming van de media wordt gevormd. Wat kunnen wij zelf doen om samen een mooiere toekomst te creëren? Een van de antwoorden was bijna een cliché, en daarom juist zo waar: gewoon, lief zijn voor elkaar. Laten we elkaar opzoeken en vanuit het hart verbinding maken met elkaar. Met elkaar praten, helpt daarbij, ervoeren we weer die middag tijdens de dialoog.

<https://www.dialooginactie.nl/project/terugblik-dialoog-over-onze-koloniale-erfenis/>

14. 29 oktober 2024 - Samen praten over samen wonen in de Pijp (zuid)

Eind oktober gingen we in Huis van de Wijk de Pijp in dialoog over het thema "Oude Amsterdammers, jonge Amsterdammers, nieuwe Amsterdammers: waar we elkaar tegenkomen en wat we voor elkaar kunnen betekenen". Roelof Langman en Sandra Felter organiseerden de dialoog met de 24-uurs opvang voor ongedocumenteerden van HVO Querido. Zij werkten het thema met Roelof en Sandra uit en namen de leiding in de keuken. Die avond pilde Huis van de Wijk uit, er waren meer dan veertig mensen. De stemmen waren divers: er waren mensen die alleen met anderen wilden praten als die Nederlanders wilden spreken, en mensen die op straat alleen zwarte mensen aanspraken, omdat je aan witte Nederlanders toch niets had. Aan de organisatie zullen we de volgende keer het een en ander moeten verbeteren, maar de dialoog leverde op waarop we gehoopt hadden: buurtbewoners met verschillende achtergronden gingen met elkaar in gesprek en maakten afspraken om samen van allerlei te ondernemen. Dialoog in Actie voert nu gesprekken over een vervolg op deze bijeenkomst.

<https://www.dialooginactie.nl/project/terugblik-samen-praten-over-samen-wonen-in-zuid/>

15. 20 november 2024 - Dialoog over Israël, Gaza en Palestina (zuid)

Op 20 november 2024 organiseerde Hans Zuiver in de Oranjekerk een dialoog over de complexe situatie in Israël, Gaza en Palestina. De bijeenkomst werd bezocht door ongeveer 60 mensen met verschillende achtergronden, religies en leeftijden. Het doel was om verbinding te maken en de polarisatie rond dit conflict te bespreken. De inleiding werd verzorgd door Fatima Akalai (onder meer van stichting [Yalla!](#)) en rabbijn Lody van de Kamp (onder meer van [Saïd & Lody](#)).

Aan de dialoogtafels werden gevoelens van verdriet, boosheid en angst besproken. Zoals de recente voetbalrellen na de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv die de spanningen in onze samenleving pijnlijk hebben blootgelegd. De gespreksdeelnemers vertelden dat de

voortdurende stroom tegenstrijdige informatie voor een gevoel van desoriëntatie bij hen opriep. De onmogelijkheid om de feiten te verifiëren leidde tot een groeiende onrust. Ook het gevoel van onterecht verantwoordelijk gesteld te worden voor de conflicten kwam naar voren. De deelnemers misten een 'wij-gevoel' en waren bezorgd over de toekomst. Ondanks de bezorgdheid klonk er een grote behoefte om actief bij te dragen aan een positieve samenleving. Klik voor een uitgebreid verslag op bijgaande link.

<https://www.dialooginactie.nl/project/terugblik-dialoog-over-israel-gaza-en-palestina/>



16. 23 november 2024 - Muziektheater en dialoog 'De Grens' in de Muiderkerk (oost)

Ekaterina Levental vluchtte als 16-jarige uit de voormalige Sovjet-Unie en kwam na omzwervingen via Israël in Nederland terecht. In het muziektheater 'De Grens' vertelde zij op 23 november in de Muiderkerk haar persoonlijke verhaal en omlijstte dat met harpspel en zang. In de dialoog na afloop van de voorstelling spraken we onder meer over de spiegel die Ekaterina ons voorhield: Nederlanders zijn vaak eigenwijs, neigen te denken dat ze gelijk hebben en staan daardoor niet altijd open voor andere culturen. Hoe belangrijk is het de ander echt te ontmoeten en met elkaar in gesprek te komen in plaats van over bevolkingsgroepen te praten.

<https://www.dialooginactie.nl/project/terugblik-muziektheater-en-dialoog-de-grens/>

17. 29 november 2024 – Praten over Verbinding in Huize Lydia (zuid)

Op deze vrijdagmiddag organiseerden Roelof Langman en Mijanou Edink een dialoog in Buurthuis Lydia over Verbinding. Buurthuis Lydia is een laagdrempelige plek waar iedereen welkom is voor een kop koffie of thee. Sinds twee en een half jaar wordt het buurthuis gedraaid door een organisatie van vrijwilligers, die het buurthuis weer rendabel moesten zien te krijgen en nu aan het onderzoeken zijn hoe ze de buurtfunctie kunnen versterken. Vandaar het thema van deze dialoog: *Buurthuis Lydia als plek van verbinding: hoe we die met elkaar maken en verder ontwikkelen.*

Aan vijf verschillende tafels voerden we levendige gesprekken waarin de deelnemers elkaar beter leerden kennen, hun ervaringen met Buurthuis Lydia uitwisselden en meedachten over hoe het Buurthuis zich als laagdrempelige plek in de buurt verder kan ontwikkelen. Aan het einde van het gesprek schreven ze op ansichtkaarten wat ze elkaar en het bestuur aan wilden meegeven.

Zo hebben we met deze dialoog een bijdrage geleverd aan de sociale samenhang binnen Buurthuis Lydia en zijn buurtfunctie helpen versterken, waarmee deze dialoog een bijdrage werd aan het versterken van de sociale samenhang in de buurt.

<https://www.dialooginactie.nl/project/een-dialoog-over-verbinding-in-buurthuis-lydia/>

18. 10 december 2024 – “Beter met je buren”: dialoog in De Hallen (west)

Samen met café Belcampo organiseerde Paul Basset in de Hallen een dialoog over het voeren van lastige gesprekken. De avond was een verkenningstocht door de soms lastige wereld van buurt- en burenrelaties. De opkomst was groot, de sfeer geanimeerd, wat aangeeft dat het onderwerp bij veel mensen leeft. De dialoog begon met een rollenspel van ‘De Vloer op voor de Verandering’. De overdreven ruzie tussen de twee buurvrouwen zorgde voor herkenbare momenten en bracht de spanning van een mislukt gesprek op humoristische wijze naar voren. Na de voorstelling deelden de deelnemers aan vijf dialoogtafels onder begeleiding van gespreksleiders hun ervaring met lastige gesprekken. Al snel werd duidelijk dat iedereen wel eens een ongemakkelijke situatie met een buur of buurtgenoot heeft meegemaakt.

<https://www.dialooginactie.nl/project/terugblik-dialoog-over-lastige-gesprekken-beter-met-je-buren/>

19. 18 december 2024 - Dialoog over de njai, voormoeder van de Indische familie (zuid)

In december organiseerden Mijanou Edink en Hans Zuiver een dialoog over de njai, de voormoeder van veel mensen met een Indonesische achtergrond. De belangstelling voor deze dialoog was onverwacht groot, gelukkig was er in De Coenen plek voor acht dialoogtafels. Lisa Aarsen van het Indisch Herinneringscentrum hield een inleiding over deze bijzondere vrouw. Aan de tafels spraken deelnemers over de njai's als sterke, flexibele vrouwen, maar ook over het onrecht dat hen is aangedaan. De dialoog droeg bij aan een beter begrip van de Indische identiteit. Deelnemers gaven aan dat dergelijke gesprekken helend kunnen werken en de openheid tussen de verschillende generaties bevorderen.

<https://www.dialooginactie.nl/project/terugblik-dialoog-over-de-njai/>



Vijf wandeldialogen georganiseerd (zuid)

Ariëlle Brouwer en haar team organiseerden in 2024 vijf wandeldialogen. Onder hun begeleiding wandelden op vijf zaterdagochtenden tientallen mensen in tweetallen door het Amsterdamse Bos of in het Amstelpark. Aan de hand van verschillende thema's stelden de wandelaars elkaar vragen en luisterden ze naar elkaars verhalen. Na afloop dronken ze met zijn allen een kop koffie bij de Boshalte of het Rosarium en verwonderden ze zich over het zomaar ineens ontstane gevoel van gemeenschappelijkheid. Thema's dit jaar waren "Erbij horen"; "Invloed hebben"; "Actief Bijdragen"; "Ouder worden"; en "Levensenergie".

<https://www.dialoginactie.nl/project/wandelend-in-dialog/>



2024 - Indische sporen naar de toekomst afgerond (VWS)

Het project 'Indische sporen naar de toekomst' dat op 1 juni 2021 zijn aanvang nam, is op 31 mei 2024 met succes afgerond. Zo hebben we de onderwijsmodule West ontmoet Oost met kwalitatief (digitaal)lesmateriaal voor zowel basis- en voortgezet als pabo-onderwijs kunnen ontwikkelen. Een map met lesmateriaal voor pabo-studenten is aan pabo's toegestuurd met het aanbod om het gebruik hiervan te ondersteunen. Op de mooie app Indische sporen kunnen leerlingen als speler de gedeelde geschiedenis vanuit een meervoudig Nederlands als Indonesisch perspectief doorlopen. Er zijn mooie educatieve transculturele ontmoetingsdagen georganiseerd. En in de loop van het project is een landelijk netwerk ontstaan waar lokale en landelijke organisaties kennis en ervaringen uitwisselen over onderwijsprojecten over ons gedeelde koloniaal verleden in de Oost.

<https://www.dialoginactie.nl/project/indische-sporen-naar-de-toekomst/>



Trainings- en ontmoetingsavonden (zuid)

4 juli 2024 organiseerden we in Huis van de Wijk Rivierenbuurt een trainingsavond voor onze gespreksleiders. Trainer en filosoof Rob Bartels, specialist in de ervaringsdialoog, gaf ons tips hoe we maatschappelijke kwesties kunnen herformuleren tot inspirerende dialoogonderwerpen. Vervolgens onderzochten we wat goede, open dialoogvragen zijn voor de verschillende fasen van de dialoog: dus de startvraag, de doorvraag, vragen die helpen om een soepele overgang te maken naar dromen die dichtbij huis liggen en nog veel meer.

6 november 2024 gingen dialoogbegeleiders in De Coenen in dialoog met elkaar en met het DiA-bestuur. We spraken over waar gelukkig mee zijn, wat beter kan en hoe we ons verder willen ontwikkelen. Een zeer inspirerende avond waarin veel nieuwe ideeën geopperd werden.

Locaties, partners, aantal deelnemers en toekomstplannen

Dialogoog in Actie heeft dit jaar activiteiten en dialogen georganiseerd op verschillende locaties, in zuid waren dat: in de Oranjekerk, Huize Lydia, De Coenen, Huis van de Wijk de Pijp, de Willem de Zwijgerkerk, het Amsterdamse Bos, Oba Roelof Hart.

In Oost: de Muiderkerk, het Pleintheater en het Wereldmuseum

In het centrum: in de Basel. In West: de Hallen.

We werkten samen met:

Blijde Buren en Stichting Thuis, Huis van de Wijk de Pijp, HVO Querido, Huize Lydia, Oba Roelof Hart, de stichting Dekoloniale Herdenking Indonesië Nederland, de Muiderkerk, Breed Interreligieus Overleg Oost, het Pleintheater, café Belcampo en Kunstendialoog, stichting OntmoetenHerdenken, Lisa Aarsen van Indisch Herinneringscentrum, het Wereldmuseum, het Stadsarchief, Fatima Akalai (van onder meer van stichting [Yalla!](#)) en rabbijn Lody van de Kamp (onder meer van [Saïd & Lody](#)), polarisatie-deskundige Huub Buijsen, trainer Rob Bartels.

Het aantal bezoekers per dialoog varieerde van 20 tot 70 deelnemers.

In december 2024 bestond het bestuur van Dialogoog in Actie uit Cynthia Grootfaam (voorzitter), Marise van Amersfoort, Nico van Rossen (secretaris), Renald Laing en Hans Zuiver (penningmeester).

Sinds mei 2024 is Mar Oomen aangesteld als algemeen coördinator

Eind juli ontving Dialogoog in Actie het nieuws dat de gemeente Amsterdam (Sociale Basis Zuid) onze subsidieaanvraag voor 2025-2030 heeft toegekend. De subsidie betekent dat we de komende zes jaar budget hebben om gespreid over stadsdeel Zuid ieder jaar twaalf dialogen en vijf wandeldialogen te organiseren.

Voor de komende jaren onderscheiden we onze dialogen in vijf clusters:

- Leven en ontmoeten
- Inclusie en discriminatie
- Polariserend en verbindend
- Ons koloniaal verleden.

Dialogoogonderwerpen formuleren we met elkaar en met organisaties als Emcemo, Saga-interproject, Single SuperMom, Dynamo, Stadsdorpen, HVO Querido en Huizen van de Wijk in Amsterdam Zuid.

Bovendien hebben we budget om nieuwe dialoogformats te ontwikkelen, onze werving van deelnemers professioneler aan te pakken en trainingen voor gespreksleiders te organiseren.

Dialogoog in Actie wil in zes jaar tijd toewerken naar een mobiel Huis van de Dialoog: vanuit Zuid naar alle stadsdelen. Het is onze droom, onze stip op de horizon om steeds meer Amsterdammers aan het luisteren, open vragen stellen en verbinding zoeken te krijgen.

JAARREKENING 2024 DIALOOG IN ACTIE

| Balans per 31 december 2024 | | Balans per 31 december 2023 | | P & L 2024 | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| activa | | activa | | | |
| Liquide middelen | 62.444,11 | Liquide middelen | 31.109,48 | Resultaat Amsterdam | -16.693,56 |
| Nog te ontvangen stadsdeel oost | 1.500,00 | | | Resultaat VWS | -10.489,13 |
| | 63.944,11 | | 31.109,48 | Personele kosten | 19.100,40 |
| Passiva | | Passiva | | Diversen algemeen kosten | 5.267,21 |
| Eigenvermogen | -11.720,23 | Eigen vermogen | -11.720,23 | Bestuurskosten | 849,05 |
| Resultaat lopend boekjaar | 3.297,88 | | | Bankkosten | 114,22 |
| Reserveringen | | Reserveringen | | Administratieve kosten | 1.149,69 |
| nog te betalen personeelskosten | -450,00 | nog te betalen personeelskosten | | Scholingskosten | 4.000,00 |
| nog te betalen bankkosten | -28,56 | nog te betalen bankkosten | -24,8 | | |
| nog te betalen administratie kosten | -105,70 | nog te betalen administratie koste | -175,95 | | |
| SBD Disigne | -726,00 | wereld museum | -500,00 | | |
| Oranje kerk | -336,50 | nog te betalen diverse kosten | -211,08 | | |
| totaal nog te betalen kosten | -1.646,76 | totaal nog te betalen kosten | -911,83 | | |
| Gemeente Amsterdam | -49.875,00 | veiligheidspact tegen discriminatie | -1.472,37 | | |
| nog te betalen scholingskosten | -4.000,00 | | | | |
| | | VWS Indische Sporen | -17.005,05 | | |
| - | -63.944,11 | | -31.109,48 | Resultaat 2024 | 3.297,88 |