

## Opdracht 1

Hieronder zie je enkele monumenten uit de omgeving van Amsterdam en één herdenkingsmonument in Frankrijk

Monument	Wat stelt het voor? Waar doet het je aan denken?	Welke woorden roept het in je op?
 <p data-bbox="188 860 485 887">Monument op de dam</p>		
 <p data-bbox="188 1330 480 1357">Monument apollolaan</p>		
 <p data-bbox="188 1760 437 1816">Dachaumonument amsterdamse bos</p>		



Holocaustmonument Berlijn



Herdenkingsmonument



Oologskerkhof Verdun

**Opdracht 2**

Vertel over Anne Frank

Geef daarna de opdracht: schrijf een brief aan Anne Frank

**Opdracht 3**

Laat de kinderen onderstaand formulier invullen:

Moeten we nog steeds blijven herdenken?	ja	nee
Mijn mening		
Waarom		
Moeten we stoppen met herdenken als er geen mensen meer zijn die de oorlog hebben meegemaakt?	Mee eens	Mee oneens
Mijn mening		
Waarom		
5 mei moet het meest staan in het teken van:	vrijheid algemeen	bevrijding van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog
Waarom		
Ik vind .....		

#### Opdracht 4

Bespreek met elkaar de herdenkingsrap van Lange Frans

mijn respect naar de goums leeft nog meer dan dat ik spreek  
 nou focus ff mee en respecteer wie ieder is  
 want iedereen heeft ze geloof maar niet meteen 'n geschiedenis  
 2x-Refrein(Lange Frans en Yes-R):  
 Eyoh, wat weet je van de goums?  
 soldaten van toen  
 ze kwamen hierheen  
 maar wat kwamen ze doen?  
 vechten voor de vrijheid, waarin we nu leven  
 Tja dat is zeker, we zijn ze niet vergeten

Lange Frans:

Ey Yes-R, Wist je dat er Marokkaanse soldaten  
 hebben meegevochten in de tweede wereldoorlog?

Yes-R:

Ja man, de goums.

Lange Frans:

Wie waren de goums?

Yes-R:

Kijk, Marokko was toch een kolonie van Frankrijk, (uhu)  
 Dus Frankrijk had de goums gehuurd om mee te helpen om  
 Europa te bevrijden in de tweede wereldoorlog.(ooh)

Lange Frans:

Uh, luister dan

een jaar of zestig geleden was de situatie anders (wat dan?)  
 in onze eigen Oosterburen tegenstanders  
 't was de tijd van de nazi's op de klok  
 de reden dat me opa zat verstopt in 't kolenhok  
**RASSENHAAT WAS BELEID**  
 en onderdrukking een feit  
 maar mensen voeren strijd om hun vrijheid

dat is wat wij, herdenken vier en vijf mei  
 maar wie staat er nou nog stil bij de prijs  
 ik heb schijt, zeg 't, 't moet eruit want  
 godzijdank geen provincie van Duitsland  
 En tot de dag van vandaag herdenken we de helden van toen  
 maar wat weet je van de goums?

2x-Refrein(Lange Frans en Yes-R):

Eyoh, wat weet je van de goums?  
 soldaten van toen  
 ze kwamen hierheen  
 maar wat kwamen ze doen?  
 vechten voor de vrijheid,waarin we nu leven  
 Tja dat is zeker, we zijn ze niet vergeten

Yes-R:

Eyoh, Muhammed, hus, alabi. Dat waren der pas drie  
 wie weet er van de goums, wie denkt er bij zichzelf wie?  
 't lijkt ondankbaar naar de goums, tenminste dat is wat ik zie  
 dus dit is voor me mocer's die vochten in vijf-en-veertig  
 die vochten voor deze wereld, wie herdenkt er onze goums?  
 die met slippers door de bergen  
 simpel weg liepen te vechten, om andere te helpen  
 dus ik keer terug op hetzelfde, omdat ik me blijf ergeren  
 dat bijna niemand weet, dat Vicil daar heeft gezeten  
 het is een minimale dank maar ik weet  
 mijn respect naar de goums leeft nog meer dan dat ik spreek  
 nou focus ff mee en respecteer wie ieder is  
 want iedereen heeft ze geloof maar niet meteen 'n geschiedenis

2x-Refrein(Lange Frans en Yes-R):

Eyoh, wat weet je van de goums?  
 soldaten van toen  
 ze kwamen hierheen  
 maar wat kwamen ze doen?  
 vechten voor de vrijheid,waarin we nu leven  
 Tja dat is zeker, we zijn ze niet vergeten